

.... BEWEEGT

Creasta glimlacht bij het denken aan haar geweldige start.
Graag laat ze jou meegenieten...

BELEVENISSEN VAN EEN CRESTA

Creasta ontmoet dagelijks veel mensen die geïnteresseerd zijn in Creasta's belevenissen; Creaspinsels. In deze 'Creasta Beweegt' geeft Simone Talla, oprichter van Creasta antwoorden op veel gestelde vragen.

En toen was er Creasta! Hoe logisch is dat?

Tijdens mijn managementtraining zei mijn bedrijfscoach eens tegen mij: "Datgene waar je nu goed in bent, waar je door gepassioneerd bent, vond je veelal als kind ook al leuk om te doen. Denk maar eens terug wat je als kind het liefste deed!" Dit zette mij aan het denken en in tijden daarna ben ik

"MENSEN VERBLIJDEN OP EEN PASSENDE, CREATIEVE, MAAR STRAK GEORGANISEERDE MANIER"

een levensloop gaan schrijven. Een duidelijke rode draad werd zichtbaar: mensen verblijden op een passende, creatieve, maar strak georganiseerde manier.

Na verscheidene functies en organisaties te hebben beleefd, werd duidelijk dat ik zelf en zelfstandig die rode draad kon verlengen; nog meer doen wat ik altijd al heb gedaan. Begrijpen/aanvoelen van mensen/groepen en hun ideeën en wensen, het op basis hiervan ontwikkelen van passende activiteiten en deze zo uitvoeren dat het enige wat deelnemers hoeven te doen is: genieten! Samengevat is de komst van Creasta vrij logisch!

Wat voor een effect heeft Creasta op jou?

Ik gun het iedereen om datgene te doen wat dichtbij ligt, eigen voelt, logisch is en waar je blij en energiek van wordt. Niet het werken - werken gevoel, maar het gevoel mooie dingen te bedenken, maken doen en willen doorgaan! Mensen blij maken is fantastisch en werkt verslavend.



Onlangs sprak een deelnemer mij aan: “De Creastiviteit was echt erg leuk! En jij bent zo enorm enthousiast en vrolijk, dat werkt heel aanstekelijk!”. Hebben enthousiasme en vrolijkheid een plafond?

Hoe ontstaan ideeën voor Creastiviteiten?

Mijn creatieve brein is continue ‘on’. In kleine dingen op straat, gesprekken met mensen, kunst, muziek, sport, veel kan me inspireren. Tijdens een treinreis maakte een medetreinreiziger een grappige opmerking over mijn kleding. Direct ontstond bij mij het verlangen om spontaniteit meer te benutten! Ideeën voor Creastiviteiten zijn grenzeloos.

Elke groep en elke situatie is anders. Het is fantastisch dat er zoveel mogelijkheden zijn en elke keer weer iets nieuws valt te ontwikkelen!

Creasta beweegt! Contact ons of blijf ons volgen..

www.creasta.nl | info@creasta.nl | [@creasta_nl](https://www.instagram.com/creasta_nl)

Happiness is what happens to us when we try to make someone else happy!